

## Het Koffietafel Gesprek ...

### Het geeft rust om over je testament te praten en na te denken.

Zo kom je erachter wat je wensen zijn en kun je deze bespreekbaar maken met je naasten. Een mooie manier om elkaar nog beter te leren kennen.

### Maar hoe start je zo'n gesprek?

5 prikkelende vragen om over na te denken of te gebruiken als gesprekstof aan de keukentafel.

*Neem rustig de tijd om over de vragen na te denken.*

1

**Wat vind jij  
belangrijk  
in het leven?**

Door er met vrienden en familie over te praten ontdek je wat je echt belangrijk vindt in het leven. Zo kom je erachter welke idealen je wilt laten voortleven en inspireer je hiermee ook anderen.

#### Gesprekstip:

Hou het gesprek luchtig!

We worden later herinnerd aan de dingen die we in het leven gedaan hebben. Je kan je nu al inzetten voor bepaalde goede doelen, maar ook als je er straks niet meer bent kan je nog opkomen voor wat jij belangrijk vindt.

**Door een goed doel op te nemen in je testament, zorg je ervoor dat jouw idealen voortleven.**

2

**Hoe zou jij  
graag herinnerd  
willen worden?**



3

**Wat wil jij graag aan toekomstige generaties meegeven?**

**Gesprekstip:**

In de auto, aan de keukentafel of tijdens een fijne wandeling? Denk na over een fijne plek voor een goed gesprek.



**Denk je erover om goederen na te laten aan een goed doel?**

Door het goede doel een legaat te geven kun je dit doen. Dit kunnen ook kleinere dingen zijn, zoals een mooi sieraad of een antieke vaas. Een goed doel zorgt dan voor de hoogst mogelijke opbrengst.

4

**Zou je bepaalde spullen willen nalaten aan een bijzonder persoon of organisatie?**



5

**Wie weet wat jouw wensen zijn, als je er niet meer bent?**

**Veel mensen denken dat een gesprek over nalaten zwaar is, maar dit hoeft helemaal niet. Het kan ook een hoop rust geven.**

